

# Den nya tiden : utvandringen till Amerika III



<b>Författare:</b>	Lennart Pehrson
<b>Utgivningsdatum:</b>	2015-03-31
<b>Förlag:</b>	Albert Bonniers förlag
<b>ISBN:</b>	9789100150068
<b>Kategori:</b>	Historia: särskilda händelser & ämnen

[Den nya tiden : utvandringen till Amerika III.pdf](#)

[Den nya tiden : utvandringen till Amerika III.epub](#)

När 1800-talet gick mot sitt slut och ett nytt sekel tog vid, fortsatte den svenska emigrationen till Amerika att ligga på en hög nivå. Mer än en miljon svenskar hade gett sig av och ett Svensk-Amerika hade byggts upp i USA. I Sverige skedde ett uppvaknande i och med att utvandringen för första gången på allvar sågs som ett hot mot samhället; det "bästa blodet" rann bort, som det hette i en alltmer tydlig fosterländsk anda. Men hundratusentals svenskar anlände till Ellis Island i New Yorks hamn och fler reste nu vidare västerut, hela vägen mot Stilla havskusten.

En del lockades av guldrushen och hoppades finna rikedomar i Klondike, några blev filmstjärnor i Hollywood, och ett litet svenskt skomakeri i Seattle kunde bli startpunkten för vad som blev ett av USA:s största modevaruhus. USA hade nu erövat kontinenten västerut. Odlingsgränsen, the frontier, fanns inte längre. Men Amerika kunde expandera på andra sätt, med en populärkultur som spreds över världen och en massproduktion som gjorde enskilda individer till konsumenter med möjlighet att köpa lycka, eller åtminstone en mer bekväm tillvaro. Emigrationen gjorde även Sverige mer modernt. Det var så mycket som förändrades, i snabb takt. För många som utvandrade från den svenska landsbygden kunde ankomsten till Amerika vara ett kliv direkt in i en ny och modernare tid. Det kom att bidra till att amerikanisera det gamla hemlandet. Men andra krafter var också i rörelse. Nationalistiska strömningar ledde fram till första världskriget, varefter USA

införde en mer restriktiv invandringspolitik samtidigt som Sverige genomförde nödvändiga politiska och ekonomiska reformer för att hålla kvar befolkningen. Folkhemmet började byggas. Intresset för att utvandra minskade. Den nya tiden innebar också slutet på den svenska massemigrationen.

"Lennart Pehrsons serie har redan, och på goda grunder, utnämnts till standardverk och dessutom belönats för sin vackra layout, signerad Johannes Molin. På ett medryckande sätt har Pehrson lyckats återge det väldiga historiska förloppet utan att läsaren drunknar i vare sig siffror, ansiktslösa kollektiv eller tröttsamt personmyller." - Lars Linder, Dagens Nyheter Omslagsformgivare: Johannes Molin

Sverige industrialiseras. Franska revolutionen lade grunden till en ny historisk epok och mycket i de framtida nationella rörelserna hade sin rot i den. Sverige industrialiseras. Sverige industrialiseras. Materialet är sorterat efter ett antal ämnesområden. Historieprofessor Dick Harrison har för Populär Historias räkning listat de 100 viktigaste händelser som skakat om Sverige sedan år 1000, händelser som bidragit till att forma det samhälle vi har i dag. Vill Du själv ställa en fråga klicka här. Välkommen till Sveriges trädgård.

Förändringarna gjorde att bönderna fick det bättre. Välkommen till Sveriges trädgård. Vill Du själv ställa en fråga klicka här. Vid mitten av 1800-talet började Sverige industrialiseras. Förändringarna gjorde att bönderna fick det bättre. Blekinge kallas Sveriges trädgård och Sveriges örtagård. Förändringarna gjorde att bönderna fick det bättre.

Blekinge kallas Sveriges trädgård och Sveriges örtagård. Vid mitten av 1800-talet började Sverige industrialiseras.