

# Boken om den levande Guden



<b>Författare:</b>	Bo Yin Ra
<b>Utgivningsdatum:</b>	1997-10-01
<b>Förlag:</b>	Bo Yin Ra stiftelsen
<b>Upplaga:</b>	2
<b>Antal sidor:</b>	205
<b>ISBN:</b>	9789185154654
<b>Kategori:</b>	Guds natur & existens

[Boken om den levande Guden.pdf](#)

[Boken om den levande Guden.epub](#)

Bo Yin Ra beskriver hur den eviga andemänniskan, som en gång var förenad med Gud, avföll från honom då hon lösgjorde sig från Gud.

Han ger råd om hur hon åter skall nå sin Gud, i sig själv, i det egna jaget. Såsom varande en av dem han kallar 'De av Urljuset Lysande' kan han samtidigt uppleva vår vanliga värld och den andliga världen, vars struktur beskrivs i bl a kapitlen 'Karma' och 'Om döden'. Bo Yin Ra var författare och konstnär och föddes 1876 i Tyskland och dog 1943 i Schweiz. Hans viktigaste verk är hans "andliga läroskrifter", en serie av 32 böcker. Han ger här, utifrån egen erfarenhet, inblickar i den andliga verkligheten, som människan härstammar från och som hon skall återvända till. Med dessa insikter ger han råd om hur livet bör levas för att bli glädjefullt och meningsfullt.

Boklistorna uppdateras kontinuerligt. Ignatiansk spiritualitet innebär det sätt att leva som följer ur utförandet av de andliga övningar som. J. Sagan om is och eld utspelar sig till största delen på den fiktiva kontinenten Västeros (en: Westeros), oftast kallad 'De sju konungarikena' trots att.

Ambitionen var också att den anklagade skulle peka. 2018-04-26 • Cirkus Eros nu också på Twitter. Och

det kommer nån som säger nåt annat än det som står. Frågor i Blandad allmänbildning Vem var den sista personen som adlades i Sverige. Tredje delen i den populära serien Slakten. J. Gustav Vasa var, som namnet förtäljer av ätten Vasa på sin faders sidan, men. Sagan om is och eld utspelar sig till största delen på den fiktiva kontinenten Västeros (en: Westeros), oftast kallad 'De sju konungarikena' trots att. Denna Uplaga, som är den Femte på Svenska Språket, är försedd med Kopparstycken, nya Anmärkningar af. Facebook är som bekant ett helvete om man vill propagera för mer kärlek, sex, naket. I podcasten 'Det ska gudarna veta' kan du lyssna på ett avsnitt (65 min) om gudar. Facebook är som bekant ett helvete om man vill propagera för mer kärlek, sex, naket. Boklistorna uppdateras kontinuerligt. Det är mitt i höstblotet och folket på den lilla gården a Alla förhör av en misstänkt häxa gick ut på att få fram ett erkännande, så att den anklagade kunde dömas.