

Proggiga barnböcker : därför blev vi som vi blev



Författare:	Kalle Lind	
Utgivningsdatum:	2012-11-23	
Förlag:	Roos & Tegner	
Upplaga:	1	
Antal sidor:	295	
ISBN:	9789186691318	
Kategori:	Socialhistoria kulturhistoria	&

[Proggiga barnböcker : därför blev vi som vi blev.pdf](#)

[Proggiga barnböcker : därför blev vi som vi blev.epub](#)

Kalle Linds storsäljare Proggiga Barnböcker därför blev vi som vi blev kommer nu som pocket med tre helt nyskrivna kapitel. Boken är en nostalgitripp för den som var med, och helt bisarr för den som inte var det. Pocketupplagan innehåller tre helt nya kapitel med ännu fler exempel på tidstypisk barnlitteratur.

Här möter vi de vänstervridna teveprogrammen, barndikterna om Kinas storhet och fotoböckerna om järnarbetare och sjukvård. Det var alldeles nyss och så fruktansvärt länge sen: 1970-talet. De som växte upp då fick lära sig att det fanns något som heter u-länder, att det är rätt att göra uppror och hur det går till när mamma och pappa gör ett småsyskon. I böcker, på skivor, i teveprogram berättade snälla vuxna allt barnen behövde veta för att rätt rustade möta revolutionen. Det blev inte riktigt som de förutspådde, men de där böckerna har legat kvar i dem som var barn då och poppat upp i minnet när de varit som minst förberedda: Ola som hamnar på sjukhus, Lasses farfar som dör, pojken med guldbyxorna, fattigflickan Graciela i Ecuador, mamman och pappan som gjorde arbetsbyte. Och många fler. I Proggiga barnböcker har författaren Kalle Lind samlat ihop de mest politiska, de mest udda, de mest spektakulära, de roligaste, de tråkigaste och de allra underligaste barn- och ungdomsböckerna från sjuttioalets hyllningsdikter (1969/1982). Personligt, initierat och

komiskt kommenterar han dem, placerar in dem i tiden och försöker förstå varför det som var så självklart då känns så avvikande nu. NÅGRA RÖSTER OM BOKEN: Ja, rolig är han också. Humorn biter till, både här och där, kärleksfullt eller dräpande, ironi och gapskratt. Proggiga barnböcker håller mer än titeln lovar [] Och sällan har jag läst något så bra och nyanserat om 70-talets proggmusik som skildringen av Nationalteaterns försök att göra Kalle och andra ungar till kommunister." Kvällsposten Kalle Lind gör lite av varje. Med fantastiska exempel beskriver han sjuttioalets barnlitteratur och alla dess ideologiska program, dess oändliga tro på barnets intellektuella förmåga, dess allvar och dess humor. Sydsvenskan Proggiga barnböcker är en dräplig, underhållande och ibland rent rörande bok som säkerligen blir en fin present både till dem som var med och till oss andra nyfikna. Dagens bok

Kalle Johan Åke Lind, född Karl Johan Åke Lind 15 juli 1975 i Lund, är en svensk radiopratare och manusförfattare som själv brukar titulera sig. Sen blev vi ledsna för att han tydligen trillat in. Kalle Johan Åke Lind, född Karl Johan Åke Lind 15 juli 1975 i Lund, är en svensk radiopratare och manusförfattare som själv brukar titulera sig. Vi var många idag som blev lite glada när vi konstaterade att Staffan Heimerson faktiskt är i livet. Vi var många idag som blev lite glada när vi konstaterade att Staffan Heimerson faktiskt är i livet. Vi var många idag som blev lite glada när vi konstaterade att Staffan Heimerson faktiskt är i livet. Sen blev vi ledsna för att han tydligen trillat in. Vi var många idag som blev lite glada när vi konstaterade att Staffan Heimerson faktiskt är i livet. Sen blev vi ledsna för att han tydligen trillat in. Kalle Johan Åke Lind, född Karl Johan Åke Lind 15 juli 1975 i Lund, är en svensk radiopratare och manusförfattare som själv brukar titulera sig.

Vi var många idag som blev lite glada när vi konstaterade att Staffan Heimerson faktiskt är i livet.

Kalle Johan Åke Lind, född Karl Johan Åke Lind 15 juli 1975 i Lund, är en svensk radiopratare och manusförfattare som själv brukar titulera sig. Vi var många idag som blev lite glada när vi konstaterade att Staffan Heimerson faktiskt är i livet. Sen blev vi ledsna för att han tydligen trillat in. Kalle Johan Åke Lind, född Karl Johan Åke Lind 15 juli 1975 i Lund, är en svensk radiopratare och manusförfattare som själv brukar titulera sig. Sen blev vi ledsna för att han tydligen trillat in. Sen blev vi ledsna för att han tydligen trillat in. Kalle Johan Åke Lind, född Karl Johan Åke Lind 15 juli 1975 i Lund, är en svensk radiopratare och manusförfattare som själv brukar titulera sig.